



“Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van Uw naam.” - Opwekking 874

Na maanden van voorbereidingen, plannen maken en puntjes op de “i” te zetten was het al snel 13 juli, de start van dit seizoen van de witte tent.

En nu, 5 weken later is het alweer voorbij. De tent is alweer ingepakt, de spullen zitten weer in de opslag en de teamleden zijn weer thuis en beginnen weer hun dagelijks leven op te pakken.

Als eerste dank voor de mensen die hebben geholpen, teamleden, commissie, bestuur, extra helpers voor de clubs, opbouw en afbreken, en niet te vergeten de mensen die biddend betrokken zijn geweest. Bovenal zijn we God dankbaar voor zijn onmisbare aanwezigheid. Want zonder Hem konden we een leuk projectje draaien, maar was het allemaal maar los zand.

Het was een intensief seizoen, al in de voorbereidingen was dat goed te merken. Het aantal teamleden was en bleef tot het laatste moment een strijd. Dus hebben we dit jaar met kleinere teams gedraaid met de nodige hulp van buitenaf.

De clubs zijn over het algemeen goed bezocht, alleen de eerste week was nog te rustig. Dit was een try-out om te kijken of er inderdaad mensen al op vakantie zouden zijn, maar helaas bleek dat niet zo te zijn. Wel werden de andere activiteiten al goed bezocht en de weken daarna hebben we gelukkig steeds meer aanloop gehad.

De activiteiten van volleybal tot de zondagse samenkomsten, van samen zingen tot torens bouwen in de tent met de kinderen en tieners. Elke dag voelde voor veel bezoekers als thuiskomen. Kinderen die echt meer over het geloof willen weten en horen, tieners die met levensvragen bij ons terecht konden.

Waar misschien elk jaar wel even een moment van twijfel is of we nog moeten blijven draaien,

zijn dit voor mij echt de bewijzen dat God zo aanwezig is en doorgaat met zijn plan in ons. Hij kan door ons heen werken, of we nu in een tent midden in een weiland zitten, of dat je ergens op je werk iemand spreekt. God werkt hierdoorheen. Laten we dat vooral met zn allen blijven geloven en vasthouden.

En neem de mooie momenten van dit jaar met je mee als je als helper of bezoeker langs bent geweest.

Ik hoop oprecht dat we elkaar volgend jaar weer mogen ontmoeten.

Gods zegen voor dit jaar gewenst!

Namens bestuur Witte Tent/IKES

Jojanneke de Vries